

# Waarheden als een koe

(Scarpattettis Binsenweisheiten\*)

1. Er is niets dat niets kost  
en niets dat niets brengt
2. Je weet nooit wat werkt  
voordat je het geprobeerd hebt
3. Er bestaat altijd meer dan maar een mogelijkheid
4. Je kunt iets willen en  
er tegelijkertijd bang voor zijn
5. "Goed" of "slecht" op zich bestaat niet.  
Of iets "goed" of "slecht" blijkt is een kwestie van  
a) dosering en  
b) context
6. We moeten onze sterkten kennen  
om onze zwakten te kunnen accepteren
7. Er bestaat niets dat de mens niet zou kunnen misbruiken
8. Grenzen beperken -  
en grenzen beschermen
9. Zelfs de ergste en droevigste dag  
kan nooit langer duren  
dan 24 uur
10. Ieder echt inzicht  
uit zich in een  
overeenkomstig gedrag

